

Historiek

Oorspronkelijk stond in onze Catharinakerk, gebouwd in 1686, vanaf 1767 een Van Peteghemorgel. Dit orgel werd echter vaak hersteld, omgevormd en zelfs ten dele ontmanteld. Nadat de kerk in 1903 werd uitgebreid verving men dit eerste orgel in 1933 door een nieuw pneumatisch orgel van Daem-Devis.

Bouwtechnisch was dit tweede orgel echter van bedenkelijke kwaliteit. In 2003 kwam de bespeelbaarheid ervan definitief in het gedrang. Grote restauratiewerken drongen zich op.

In overleg met afgevaardigden van de Vlaamse Gemeenschap en het agentschap Onroerend Erfgoed werd aangeraden om er geen verdere investeringen meer aan te doen. Daarop besliste de Kerkfabriek om, met eigen middelen, een nieuw orgel te plaatsen. Na uitgebreid onderzoek werd uiteindelijk de heer Wim Winters geselecteerd als orgeladviseur. Hij stelde voor een kopie te bouwen van het in 1763 gebouwde Contiusorgel uit Riga (Letland). Het atelier van de heer Joris Potvlieghe kreeg de bouwopdracht toegewezen.

In 2020 werd aan de montage van het orgel in de kerk begonnen. Het prachtige twee-manuaalsorgel met 27 registers, versierd met goudsnijwerk, werd gewijd op 11 september 2022.

Het Catharina-orgel is een unicum in het Gentse orgellandschap.

De Kerkfabriek Sint-Catharina Wondelgem, wil bij deze de sponsoren en ook “De Vrienden van het Orgel Sint-Catharina Wondelgem” bedanken voor alle gedane inspanningen die hielpen om het project te realiseren.